



Aan de hoofdstraat van Westerblokker staat een eenvoudig maar stijlvol kerkgebouw. Honderdtwintig jaar lang heeft deze negentiende-eeuwse waterstaatskerk van architect Theo Molkenboer dienstgedaan als katholieke kerk van de Michaëlparchie van Westerblokker. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw verhuisde de parochie naar nieuwbouw en de kerk werd openbaar verkocht tezamen met de naastgelegen pastorie. Het kerkgebouw verloor zijn torenspits en werd in gebruik genomen als tapijthall. Vanaf de eeuwwisseling stond de voormalige Michaëlkerk leeg en raakte flink in verval. Restauratie was dan ook hard nodig toen Stichting Stadsherstel Hoorn het pand in 2013 kocht. De verdwenen torenspits werd gereconstrueerd en een omvangrijk restauratieplan werd opgesteld. Nu de restauratie is voltooid, begint 'De Michaël' aan een nieuw leven in de functie van bedrijfs- en kantoorruimte.

In dit rijk geïllustreerde boek zal niet alleen worden ingegaan op de bouw van de kerk, de verbouwingen en reparaties, de meest recente restauratie en de architect, maar ook de lange geschiedenis van de H. Michaëlparchie en de voortdurende twist tussen Wester- en Oosterblokker voorafgaand aan de bouw van de kerk komen uitgebreid aan bod. Tenslotte halen parochianen en inwoners van Westerblokker niet alleen herinneringen op aan het Roomse leven in het dorp van toen, maar vertellen ze vooral over 'hun Michaëlkerk'.



Reserveringsbon

Ik reserveer hiermee

_____ exemplaren á € 15,- van 'De Michaël van Westerblokker'.

Naam _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Telefoon _____

E-mailadres _____

Na ontvangen bericht haal ik deze op bij Vereniging Oud Hoorn,
Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn

De Michaël van Westerblokker

Laura Jonkhoff

